



2018

België

Twee schildercursussen in de groene Voerstreek

Toscane

Intensief schilderen in Toscane

Intensief schilderen

Vlakbij en toch in het buitenland ligt tussen Maastricht en Luik het Chateau Cortils, een typisch Belgisch kasteeltje dat uitkijkt op een glooiend groen landschap. Het is de ideale uitvalsbasis voor onze schildercursus en een perfecte plek om 's avonds bij een goed glas wijn de oogst van de dag te onderwerpen aan het kritische oog van de meester. Waarna onze eigen kok ons er aan herinnert dat we in Bourgondische streken verkeren. De kamers zijn ruim en voorzien van alle comfort.

Dit beproefde initiatief is op maat gesneden voor de gemotiveerde cursist. Het geeft je de kans onder begeleiding je eigen plan te trekken. Een plan dat je in een toelatingsgesprek met Rob vormgeeft. Samen met hem formuleer je een leerdoel waar je gedurende de week naar toe werkt.

Het programma begint met twee dagen 'warmdraaien', waarna je zelf naar een locatie kunt gaan of op het landgoed kunt blijven om te schilderen. Tijdens en na de lunch evalueren we zodat je voor de uitgebreide avondbespreking nog ruim de tijd hebt om je werk te vervolmaken. We gaan dus meer individueel bespreken en minder groepsgewijs locatie-schilderen.

Praktische informatie

Kosten van de cursus zijn inclusief papier, basis materialen (eigen verf, kwasten en evt. schildersdoek zelf meenemen), ontbijt, lunches, diners, overnachtingen. Een keer gaan we op eigen kosten uit eten in een authentiek Belgisch restaurant: € 780 exclusief de reis.
Toeslag 1 persoonskamer € 150.

België 1 vrijdag 20 - 27 juli

Ontvangst 20 juli vanaf 17.30 uur
vertrek 27 juli

België 2 maandag 3 sept - 10 sept

Ontvangst 3 september vanaf 17.30 uur
vertrek 10 september

Bij boeken vóór 15 maart:

€ 30
korting

Schildercursus

Toscane

zaterdag 12 mei - 19 mei

Ontvangst 12 mei vanaf 17.30 uur, vertrek 19 mei

Villa Il Vignetto ligt op een met olijfbomen bedekte heuvel en heeft een prachtig panoramisch uitzicht waar Cortona, Castiglion Fiorentino en Montecelio Castle in de verte te zien zijn. De oude elegante villa heeft een grote tuin met weiden, olijfbomen, eiken en oude cipressen en heeft een privé zwembad met ligstoelen en parasols. De kamers zijn ruim en hebben allemaal een eigen badkamer. Wij hebben onze eigen koks die zich storten op de Italiaanse keuken.

In deze cursus is er 's morgens intense les-begeleiding. 's Middags is er geen les, maar de meeste mensen vinden het fijn door te schilderen. 's Avonds bespreken wij de schilderijen van de dag bij een goed glas wijn.

Praktische informatie

Gevlogen wordt op Pisa, waar vervoer klaar staat. Bekende plaatsen in de buurt zijn Cortona, Arezzo en Siena. De cursus kost, inclusief eten, overnachtingen en vervoer aldaar: € 840 exclusief de reis. Verf, kwasten, papier en evt. schildersdoek zelf meenemen. Wij gaan een keer op eigen kosten uit eten. Toeslag 1 persoonskamer € 150

Bij boeken vóór 15 maart:

€ 30
korting

